

ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΤΙΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

κ. ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Παρουσίαση βιβλίου «14^η Δεκεμβρίου 1955: η Μάχη του Λανιτείου στη Λεμεσό»

Κυρίες και Κύριοι,

Φέτος ήταν μια ξεχωριστή χρονιά για το Λανίτειο. Ο Δήμος Λεμεσού συνεργάστηκε με την Επιτροπή για την Ανάδειξη της Ιστορικότητας των Λανιτειών Εκπαιδευτηρίων, για τη διοργάνωση δύο εκδηλώσεων στα πλαίσια των διακοσίων χρόνων από την ίδρυση των πρώτων Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων στην πόλη της Λεμεσού. Η πρώτη εκδήλωση, αφορούσε την Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Δισεκατονταετηρίδα Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού: Λανίτεια εκπαιδευτήρια, συμβολή στην παιδεία, ιστορία, εθνικούς αγώνες, πολιτισμό, κοινωνία, αθλητισμό και επιστήμες». Και η δεύτερη εκδήλωση ήταν μια χορωδιακή παράσταση με τα Μουσικά Σύνολα του Μουσικού Σχολείου «Μάριος Τόκας» και τη Χορωδία ΑΡΗΣ Λεμεσού.

Η αποψινή, τρίτη εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε ένα σημαντικό γεγονός στην ιστορία του Λανιτείου, αλλά και της πόλης μας και της Κύπρου ολόκληρης. Στη μάχη του Λανιτείου στις **14 Δεκεμβρίου 1955**.

Αν ανατρέξει κανείς στην ιστορία της Κύπρου, θα διαπιστώσει ότι οι νέοι ήταν πάντα πρωτοπόροι στους αγώνες ενάντια στην καταπίεση, την κατοχή και την κοινωνική αδικία.

Οι νέοι της πόλης μας, έδειξαν την αγωνιστική τους δράση και κατά την περίοδο του Απελευθερωτικού αγώνα ενάντια στην Αποικιοκρατία, όπου πολέμησαν και αντιστάθηκαν ενάντια στον Άγγλο δυνάστη, συμβάλλοντας με τον δικό τους τρόπο στον αγώνα και ξεπερνώντας πολλές φορές τον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους. Μέσα σε ένα κλίμα αγανάκτησης και αντίστασης διαδραματίστηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1955 η ιστορική Μάχη των μαθητών του Λανιτείου. Εκείνη τη μέρα, μαθητές και μαθήτριες του Λανιτείου Γυμνασίου αλλά και της Εμπορικής Ακαδημίας, θέλησαν να δείξουν την αντίθεσή τους στα παράλογα και σκληρά μέτρα που έπαιρναν οι Άγγλοι με τη συμμετοχή τους σε μια ειρηνική αρχικά εκδήλωση διαμαρτυρίας που τελικά βιάστηκε με αίμα εξ αιτίας της αυθαιρεσίας και της βιαιότητας των ειδικά εκπαιδευμένων και στυγνών Άγγλων στρατιωτών.

Το αντίκτυπο αυτής της εξέγερσης, ήταν η Βρετανοί αποικιοκράτες όχι μόνο να κλείσουν το σχολείο για καταστολή κάθε μορφής διαμαρτυρίας από τους νέους αλλά ακόμα χειρότερο αλλά και γελοίο συνάμα, να διαγράψουν το Λανίτειο από τα Σχολικά Μητρώα. Νόμισαν οι Άγγλοι κατακτητές ότι ήταν δυνατό μια μονοκονδυλιά να διαγράψει την ιστορία της εκπαίδευσης αυτής της πόλης που σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη του Λανιτείου ή να σβήνει το σχολείο από τις μνήμες του κόσμου.

Το κλείσιμο του σχολείου και η μετατροπή του σε στρατόπεδο όπου πολλοί αγωνιστές φυλακίστηκαν ή εγκλωβίστηκαν, δεν απέτρεψε τους φιλομαθείς νέους που φοιτούσαν εκεί αλλά ούτε και τους καθηγητές τους να συνεχίσουν την εκπαίδευση και τη μόρφωσή τους. Η δίψα των νέων για μάθηση δεν έσβησε και συνεχίστηκε μαζί με την αγάπη των εκπαιδευτικών τους που αποφάσισαν να παραδίδουν μαθήματα κατ' οίκον σε πεντάδες για την ομαλή ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ενώ οι τελειόφοιτοι μαθητές βρέθηκαν να αποφοιτούν από το Αθηναϊδείο Γυμνάσιο που εκείνη την εποχή ήταν σχολείο Θηλέων.

Η Μάχη του Λανιτείου που έγινε στις 14 Δεκεμβρίου 1955 είναι ένα ιστορικό γεγονός, και τιμούμε απόψε με σεβασμό αυτήν την εξέγερση. Το γλυπτό που βρίσκεται έξω από τη Σχολική Εφορεία, μπροστά από το Λανίτειο από το 2005, αναδεικνύει και θα δηλώνει με τη διαχρονικότητά του, τους αγώνες της μαθητιώσας νεολαίας.

Απόψε έχουμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε στα χέρια μας ένα βιβλίο γραμμένο ειδικά για αυτή τη μάχη με τίτλο «14 Δεκεμβρίου 1955: Η Μάχη του Λανιτείου στη Λεμεσό» με συγγραφέα τον Μίμη Σοφοκλέους, Διευθυντή του Πατιχειού Δημοτικού Μουσείου Ιστορικού Αρχείου και Κέντρο Μελετών του Δήμου Λεμεσού. Πρόκειται για ένα σημαντικό βιβλίο που περιέχει μαρτυρίες από ανθρώπους, που έλαβαν τότε μέρος στην ιστορική Μάχη και που δίνουν την κατάθεσή τους για τα γεγονότα. Μόνο έπαινοι αξίζουν σε όσους με όποιον τρόπο συμμετείχαν σε αυτήν τη Μάχη, και έβαλαν το λιθαράκι τους για την τελική αποτίναξη του Βρετανικού ζυγού και την επικράτηση της Δημοκρατίας.

Είναι με συγκίνηση που απευθύνω αυτό τον χαιρετισμό, ως ένας και εγώ από τις χιλιάδες αποφοίτους, του Λανιτείου, ενός σχολείου στο οποίο διαδραματίστηκαν γεγονότα που σημάδεψαν την σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας.

Συγχαρητήρια στον αγαπητό Μίμη Σοφοκλέους που έχει ερευνήσει αυτήν την ιστορική πτυχή και την έχει καταγράψει σε ένα βιβλίο του θα αποτελεί σημαντική αναφορά για τους ερευνητές της ιστορίας της πόλης μας και της πατρίδας μας.