

Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού κου Νίκου Νικολαΐδη, στο ετήσιο μνημόσυνο των αιμνήστων Δημάρχων, των ευεργετών και των δωρητών του Δήμου που έγινε την Κυριακή 5 Μαρτίου, 2017 στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Νάπας Λεμεσού.

Για μια ακόμα φορά, ο Δήμος της πόλης μας, τελεί σήμερα, το ετήσιο μνημόσυνο όλων των εκλιπόντων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, καθώς επίσης και των ευεργετών και των δωρητών του Δήμου και της πόλης μας γενικότερα και φέρνουμε στη μνήμη μας τη μεγάλη προσφορά και την ουσιαστική τους συνεισφορά, στην ανάπτυξη του Δήμου και γενικά όλης της κοινωνίας της Λεμεσού, διαχρονικά για 140 περίπου χρόνια μέχρι σήμερα.

Είναι από όλους παραδεκτό ότι, όλοι οι Δήμαρχοι που ηγήθηκαν του Δήμου και υπηρέτησαν τη Λεμεσό μας, έχουν καταθέσει ο καθένας ξεχωριστά, το δικό του λιθαράκι στην ανάπτυξη και την πρόοδο της, με αξιοπρέπεια, ήθος και ανιδιοτέλεια μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες.

Είμαστε όλοι μας, πολύ υπερήφανοι γιατί διαχρονικά τη Λεμεσό μας, υπηρέτησαν από το αξίωμα του Δημάρχου, άτομα με όραμα και αξίες, οι οποίοι εμπνεόμενοι από υψηλά ιδανικά και πρωτοποριακές ιδέες συνέβαλαν μαζί με τα δημοτικά τους Συμβούλια, στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάπτυξη και πρόοδο της.

Δημάρχους οι οποίοι πρόσφεραν μεγάλο μέρος από την περιουσία τους δωρεάν στην πόλη τους, για να γίνουν σημαντικά αναπτυξιακά έργα προς όφελος ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. Δημάρχους οι οποίοι πρόσφεραν τη ζωή τους στο βωμό της πατρίδας στους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Δημάρχους οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τους αποικιοκράτες και φυλακίστηκαν για τα πολιτικά τους πιστεύω. Δημάρχους οι οποίοι προγραμματίσαν και

υλοποίησαν πολύ μεγάλα για την εποχή τους έργα αθλητικής και πολιτιστικής υποδομής, τα οποία σφράγισαν την ιστορία της πόλης μας και την έχουν καθιερώσει στην πρωτοπορία ανάμεσα στις άλλες πόλεις.

Σημαντική είναι επίσης και η προσφορά στη Λεμεσό μας, των δωρητών και των ευεργετών οι οποίοι δεν υστέρησαν σε τίποτε από το κλίμα αγάπης προς την πόλη τους, αλλά και του αισθήματος φιλοπατρίας που χαρακτηρίζει και διακρίνει όλους τους Λεμεσιανούς και τους κάνει ξεχωριστούς από τους άλλους.

Με τις μεγάλες τους δωρεές και ευεργεσίες, κτίσθηκαν πολιτιστικοί χώροι, σχολεία, θέατρα, γηροκομεία και ευαγή ιδρύματα, αθλητικά στάδια και διαμορφώθηκαν δημόσιες πλατείες και με το παράδειγμα τους αποτελούν φάρο, θετική διάθεση και πυξίδα σε όλους, για κοινωνική προσφορά.

Τιμούμε λοιπόν σήμερα σαν ελάχιστο φόρο τιμής και εκτίμησης και φέρνουμε στη μνήμη μας, μια μεγάλη μερίδα εκλεκτών τέκνων της πόλης μας και εμπνεόμενοι από το δικό τους παράδειγμα υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε και εμείς στο μέτρο του δυνατού και των δικών μας δυνάμεων και μέσων, το μεγάλο αυτό έργο προσφοράς που μας έχουν αφήσει ως παρακαταθήκη.

Αυτό πιστεύω ότι θα αποτελεί το καλύτερο μνημόσυνο και αναγνώριση της προσφοράς τους ως δημόσια πρόσωπα.

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους.