

Ομιλία Δημάρχου Λεμεσού Νίκου Νικολαΐδη στα αποκαλυπτήρια πλάκας στο όνομα του αγνοούμενου Ανδρέα Σοφοκλέους , στο πάρκο Ομονοίας μεταξύ των οδών Ανδρέα Ονησιφόρου, Άτλαντος, Εύβοιας και Επιδαύρου, 12/5/2019

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού για να τελέσω τα αποκαλυπτήρια της πλάκας προς τιμήν του αγνοούμενου Ανδρέα Σοφοκλέους.

Ο Ανδρέας καταγόταν από πολυμελή οικογένεια.

ΠΑΤΕΡΑΣ του ο +ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΟ ΖΑΚΑΚΙ, ΟΔΗΓΟΣ στο επάγγελμα .

ΜΗΤΕΡΑ του η +ΕΥΘΥΜΙΑ, ΟΙΚΟΚΥΡΑ

Ο Σταύρος και η Ευθυμία απέκτησαν 6 γιους και μια θυγατέρα.

Ο Ανδρέας ήταν το 3^ο τους παιδί, γεννημένος το 1949

Ο Ανδρέας αποφοίτησε από την Α' Τεχνική Σχολή Λεμεσού και εργάστηκε ως εφαρμοστής αλουμινίων. Προγραμματίζε να δημιουργήσει δικό του μαγαζί όταν θα ολοκλήρωνε την στρατιωτική του θητεία και ο αδελφός του Μάριος ο όποιος επίσης ήταν απόφοιτος της τεχνικής σχολής. Δυστυχώς όμως τα γεγονότα του 1974 δεν το επέτρεψαν.

Η ημέρα της εισβολής τον βρήκε στο σπίτι της αρραβωνιαστικιάς του στο Γούρρι και αμέσως έτρεξε να καταταγεί στην Εθνική Φρουρά. Συγκεκριμένα μετέβηκε στο Παλιομέτοχο και εν συνέχεια με φορτηγά στον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας οπού γινόταν η απόβαση των Τούρκων. Μαζί του βρισκόταν και ο χωριανός του Ανδρέας Νικόλαου Κακουλλή, ο οποίος τραυματίστηκε και επέστρεψε με νοσοκομειακό αυτοκίνητο στο γ.ν.λ/σίας. Ήταν στις 22/7/1974 γύρω στις 2 το μεσημέρι που θεάθηκε για τελευταία φορά εν ζωή κοντά στο κέντρο Ζέφυρος.

Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,

Τιμώντας σήμερα τον αγνοούμενο Ανδρέα Σοφοκλέους, τιμούμε ταυτόχρονα και όλους τους αγνοούμενους μας, αλλά και όλους τους ήρωες των αγώνων του λαού μας. Τιμούμε όλους όσοι αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία και την Ελευθερία, και είτε έπεσαν μαχόμενοι, είτε αγνοούνται.

Στεκόμαστε σήμερα όλοι μας, νοερά, απέναντι σε όλους αυτούς τους ήρωες μας και αναλογιζόμαστε τις δικές μας ευθύνες, και επαναπροσδιορίζουμε το δικό μας καθήκον. Που δεν είναι άλλο από τη συνέχιση του αγώνα για ελευθερία και δικαίωση.

Αυτό είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη του Ανδρέα που τιμούμε σήμερα.