

Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Γεωργίου Αλλαγιώτη «Η Κυπερούντα του χθες και του σήμερα», την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018 στις 6.30 μ.μ. στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης»

Ούτε οι αριθμοί, ούτε ο Ξένιος Δίας, στάθηκαν ικανοί να απομακρύνουν τον Γεώργιο Αλλαγιώτη από την πνευματική δημιουργία. Η Κυπερούντα του μήλου, με τα σπίτια στοιβαγμένα στις βουνοκορφές ανάμεσα στο πράσινο των δέντρων του 'δωσε το φως της ζωής. Γεννημένος στα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από το σημερινό. Απλή ζωή στο χωριό αλλά δύσκολη, χωρίς ανέσεις, με φάρο τις γνώσεις που αποκτούσε στο Γυμνάσιο Σολέας. Οι εμπειρίες που σφήνωσαν στην ιδιοσυγκρασία του και μια δυνατή αγάπη για τη γενέτειρα γη, έγιναν συνοδοιπόροι του Γεωργίου Αλλαγιώτη και τον οδήγησαν στη δημιουργία.

Η επιθυμία του να καταγράψει πρόσωπα και συμβάντα της Κυπερούντας με απώτερο στόχο να διασωθούν για το μέλλον, μετουσιώθηκε στο βιβλίο που απόψε θα παρουσιαστεί και που ο Δήμος Λεμεσού χαιρετίζει. Ο τίτλος ενδεικτικός, προϋδεάζει τον αναγνώστη για το περιεχόμενο. «Η Κυπερούντα του χθες και του σήμερα» είναι ένα καλαίσθητο βιβλίο 416 σελίδων που ξεδιπλώνει μέσα στα δεκαεννιά του κεφάλαια την ιστορία πολλών χρόνων αλλά και πολλών ανθρώπων. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ηλία Επιφανίου και εκδόθηκε στη Λευκωσία το 2018.

Η περιοχή της Πιτσιλιάς, στην οποία βρίσκεται η Κυπερούντα, έχει δει αγωνιστές να κρύβονται σε κρησφύγετα κατά τον αγώνα του 1955, έχει δει το χιόνι να σκεπάζει τις καλλιέργειες και να τις καταστρέφει, έχει δει τους κατοίκους της να φεύγουν για τις πόλεις για μια καλύτερη και πιο άνετη ζωή και τα γύρω χωριά να ερημώνουν. Η Κυπερούντα ήταν ένα από τα χωριά της περιοχής που αντιστάθηκε στην αστυφιλία πολύ περισσότερο από άλλα χωριά της Πιτσιλιάς. Ίσως αυτό να οφείλεται στη μεγάλη αγάπη που οι άνθρωποί της έτρεφαν και τρέφουν για τον

τόπο τους. Σκληρή η ζωή, αντίξοες οι συνθήκες, δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι παραδόσεις όμως και η σύμπνοια των κατοίκων δεν έσβησαν από κανένα δυνατό άνεμο. Φιλοπρόοδοι και φιλομαθείς, άφηναν τις καλύτερες εντυπώσεις στα σχολεία που φοιτούσαν. Ένα δεύτερο χωριό άρχισαν να δημιουργούν οι κάτοικοι της, ένα παρακλάδι, τον Αγ. Γεώργιο του Καυκάλλου όπου πήγαιναν για να βοσκήσουν τα ζώα τους. Ακόμα και σήμερα, κάθε Δευτέρα του Πάσχα, οι Κυπερουντιώτες συναθροίζονται εκεί μέσα από ένα σιωπηλό ραντεβού για να γιορτάσουν όλοι μαζί και να ζωντανέψουν ξανά την εκκλησία και το χωριό. Όλα αυτά περιγράφονται στο βιβλίο του Γεωργίου Αλλαγιώτη «*Η Κυπερούντα του χθες και του σήμερα*» που είναι μια επίπονη έρευνα με σημαντικά στοιχεία για τον μελετητή της Κύπρου και της υπαίθρου της όπου μπορεί να αντλήσει άγνωστες λεπτομέρειες για την προέλευση του ονόματός της αλλά και άλλων τοπωνυμίων, την επίδραση της γεωγραφικής της θέσης στους κατοίκους, την ιστορία της, την προσφορά της στον πολιτισμό παλαιότερα αλλά και τώρα.

Ο Γεώργιος Αλλαγιώτης έχει διεξάγει μια σημαντική έρευνα για την Κυπερούντα και η προσφορά του προς την κοινότητα είναι μεγάλη αφού αφήνει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές στοιχεία που αν δε τα μάζευε ίσως και να είχαν εξαφανιστεί με το πέρασμα του χρόνου. Τα καλογραμμένα κείμενα ενισχύονται από φωτογραφίες αλλά και από σχετικές επιστολές που ρίχνουν φως στα συμβάντα που σημάδεψαν το χωριό. Συγχαρητήρια αξίζουν στο συγγραφέα, στις εκδόσεις Ηλία Επιφανίου αλλά και στο Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων Κυπερούντας «*Το Κύπερον*» που ανέλαβαν την αποψινή παρουσίαση του βιβλίου.

Το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από τις σελίδες του βιβλίου διαφαίνεται η σύνδεση που έχει ο Γεώργιος Αλλαγιώτης με τα πρόσωπα του χωριού του αλλά και με την ίδια την Κυπερούντα. Ένας ομφάλιος λώρος, στην ουσία, που δεν έχει αποκοπεί. Αγαπητέ κ. Αλλαγιώτη, εύχομαι το σημαντικό αυτό βιβλίο να είναι καλοτάξιδο.