

Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, στην εκδήλωση προς τιμή του εκπαιδευτικού και μουσικού Παύλου Πίπη, την Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018 στις 7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο.

Ο Δήμος Λεμεσού τιμά επιφανείς συμπατριώτες μας, οι οποίοι με τη ζωή και τη δράση τους προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στη Δήμο μας και στην πατρίδα μας.

Με ιδιαίτερη χαρά, απόψε ο Δήμος Λεμεσού τιμά τον Παύλο Πίπη για την ανεκτίμητη προσφορά του στην παιδεία και τον πολιτισμό της Λεμεσού και της Κύπρου.

Είναι ξεχωριστή η συγκίνηση για μένα προσωπικά, που ως Δήμαρχος της πόλης, μου δίνεται η ευκαιρία, εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού, να τιμήσω όχι απλά ένα σημαντικό άνθρωπο των γραμμάτων και του πολιτισμού, αλλά και ένα αγαπημένο μου δάσκαλο.

Ο Παύλος Πίπης, γεννήθηκε στο Αργάκι της Μόρφου και ήταν γόνος μιας ευκατάστατης, ιστορικής και φιλόμουσης οικογένειας.

Πρωτοδιορίστηκε στη Λεμεσό ως δάσκαλος το 1959, και έκτοτε ζει και δημιουργεί μόνιμα στην πόλη μας.

Απόκτησε τις βασικές μουσικές του γνώσεις σταδιακά και με πολύ αγώνα, αρχικά στο Εθνικό Ωδείο Λευκωσίας, στη συνέχεια στο Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου και στην Αθήνα.

Ο Παύλος Πίπης είχε μια εκρηκτικά παραγωγική πορεία ως δάσκαλος της μουσικής. Εργάστηκε σε 5 σχολεία της πόλης μας, και όπου πήγαινε δημιουργούσε. Δημιουργούσε χορωδίες, δημιουργούσε ορχήστρες, έδινε κονσέρτα και παραστάσεις πρωτόγνωρες για την εποχή εκείνη και ανεπανάληπτες μέχρι σήμερα. Με ένα μοναδικό τρόπο αναδείκνυε τα τεράστια αποθέματα ταλέντου που βρίσκονταν κρυμμένα μέσα στα παιδιά της πόλης μας.

Με κύρια βάση του την Α΄ Αστική Λεμεσού, και αξιοποιώντας παιδιά από όλα τα σχολεία της πόλης μας, έδωσε συναυλίες σε επαρχιακό και παγκύπριο επίπεδο και έκανε εμφανίσεις στην τηλεόραση που είχαν τεράστια απήχηση και άφησαν εποχή.

Παράλληλα μέσα από τον «Καλλιτεχνικό Όμιλο Ελλήνων Διδασκάλων Λεμεσού», καταγράφει μια εξίσου τεράστια εθνική και πολιτιστική δράση, ως Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Ομίλου.

Ο Παύλος Πίπης μέσα από την ποικιλόμορφη δράση του καταξιώθηκε ως ένας άνθρωπος της μουσικής, της παιδείας και του πολιτισμού. Υπήρξε ένας καθοδηγητής με το παράδειγμα του, με τον τρόπο ζωής του, με τον ενθουσιασμό που απέπνεε. Η αγάπη του για τη μουσική, τη μάθηση, την πατρίδα, τον άνθρωπο υπήρξε απαράμιλλη.

Εκείνο όμως που τον έκανε να ξεχωρίσει, εκείνο που τον χαρακτήρισε και τον προσδιόρισε ήταν η τόλμη του. Μια τόλμη που τον οδήγησε στο να κάνει πράγματα που ήταν εκ πρώτης όψεως αδιανόητο να γίνουν. Ο Παύλος Πίπης είχε μια

πρωτοφανή αυτοπεποίθηση, μια εντυπωσιακή πίστη στις δυνάμεις του. Αυτή την αυτοπεποίθηση την μετέδιδε με ένα τρόπο, σχεδόν μαγικό, μεταμορφώνοντας μικρά παιδιά σε βιρτουόζους της μουσικής.

Για όλα αυτά του τα επιτεύγματα, ο Πάυλος Πίπης έχει κερδίσει την αγάπη, το σεβασμό και το θαυμασμό όλων μας.

Αγαπητέ μας δάσκαλε, η πόλης μας σε ευχαριστεί για την προσφορά σου και σε ευγνωμονεί για το έργο σου.