

Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη, στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Α. Παπαδόπουλου «Ένας δάσκαλος και ένα χρονικό, 1940 – 2015, την Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ. στο πολιτιστικό κέντρο Πάνος Σολωμονίδης.

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του συγγραφέα Γεώργιου Παπαδόπουλου να παραστώ σε αυτή την ωραία εκδήλωση και να απευθύνω χαιρετισμό.

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος με πλούσια και μακρόχρονη προσφορά στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας, είναι ένας καταξιωμένος δάσκαλος που υπηρέτησε την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της. Από τα Δημοτικά Σχολεία μέχρι την Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου. Όταν πέρασε στο διοικητικό τομέα ως επιθεωρητής και Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης διατήρησε τον τίτλο του δασκάλου. Ένα τίτλο που έχει δώσει και στο βιβλίο του. Αυτό δίνει τιμή στον ίδιο και στο διδασκαλικό επάγγελμα στο σύνολο του.

Μέσα από την αφήγηση του ο κος Παπαδόπουλος μας μεταφέρει σε περασμένες δεκαετίες και μας περιγράφει πτυχές μιας πολυκύμαντης εποχής που σημάδεψε την ιστορία της Κύπρου. Με τη ζωντανή του μαρτυρία, γράφοντας για τα δικά του βιώματα και εμπειρίες και τους δικούς του προβληματισμούς, μας φέρνει κοντά στα γεγονότα εκείνης της εποχής.

Με καθαρό λόγο, με αντικειμενικότητα και ευθυκρισία περιγράφει, κρίνει και σχολιάζει τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δρώμενα αλλά και τεκταινόμενα της περιόδου 1940-2015. Εκεί που υπάρχουν αδιάψευστα τεκμήρια δεν διστάζει να πάρει θέση. Εκεί που είναι θέμα διαφορετικής αντίληψης αφήνει τον αναγνώστη να κρίνει.

Περιγράφει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις είτε αυτές αφορούσαν Προεδρικές ή Βουλευτικές Εκλογές. Αναφέρεται στους Προέδρους και στις εκάστοτε κυβερνήσεις, στη σύνθεση και τους Προέδρους της Βουλής.

Κρίνει και σχολιάζει όλες τις συνομιλίες και προτάσεις τις σχετικές με το Εθνικό μας θέμα. Αναφέρεται στην αποχή από τις εκλογές και γράφει για την απαξίωση των πολιτικών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των θεσμών. Δεν παραλείπει, ωστόσο, να γράψει και για τις ευθύνες και υποχρεώσεις των πολιτών, παράλληλα με τα δικαιώματά τους.

Στον πρόλογο του ο συγγραφέας γράφει ότι το βιβλίο του δεν φιλοδοξεί να θεωρηθεί ως επιστημονικό σύγγραμμα γι' αυτό και δεν έχει κάνει σε βάθος έρευνα, ούτε και έχει ανατρέξει σε πηγές.

Είναι πεποίθησή μου ότι αυτό το βιβλίο θα μπορούσε το ίδιο να γίνει πηγή αναφοράς για επιστημονική έρευνα και ιστορική τεκμηρίωση.

Ευελπιστώ το παράδειγμα του κ. Παπαδόπουλου να το ακολουθήσουν και άλλοι πολίτες της δικής του γενιάς και να μας αφήσουν τη δική τους μαρτυρία. Στον κ. Παπαδόπουλο εύχομαι υγεία και μακροημέρευση, ως και τη δύναμη να μας δώσει και άλλα δείγματα της συγγραφικής του ικανότητας.

Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω την έκδοση του βιβλίου «Ένας Δάσκαλος και ένα Χρονικό 1940 – 2015 και εύχομαι κάθε επιτυχία στη διάθεσή του.

ΓΠ/ΜΧ