

Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στην εκδήλωση του Ομίλου Διαλόγου «Βήμα Ευθύνης» με θέμα «Η Διεθνής πτυχή του κυπριακού προβλήματος, την Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018, στις 6:00 μ.μ. στο κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος, ΤΕΠΑΚ

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή, και θέλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο Διαλόγου «ΒΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΔΟΒΕ), για την πρόσκληση που μου απηύθυνε, να χαιρετήσω την αποψινή εκδήλωση.

Σε μια εποχή, όπου η τύχη και το μέλλον της πατρίδας κρίνονται κατά τρόπον ίσως οριστικό και τελεσίδικο,

Σε μια εποχή όπου οι ανεπάρκειες σε συλλογικό επίπεδο διαχείρισης των εθνικών μας θεμάτων είναι πλέον ορατές στον κάθε πολίτη,

Σε μια εποχή όπου η αμφισημία, η σύγχυση, ο αποπροσανατολισμός είναι κάτι περισσότερο από εμφανή στο πολιτικό σκηνικό,

Σε μια τέτοια εποχή, αποκτά εξέχουσα σημασία η καθαρή σκέψη, ο καθαρός λόγος, η εθνοπρεπής στάση.

Με αυτά ακριβώς τα λόγια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σκέψη, ο λόγος και η πολιτεία του αποψινού μας ομιλητή, του Γιαννάκη Ομήρου. Ενός πολιτικού του οποίου ο πολιτικός βίος, από τα νεανικά του χρόνια μέχρι την άνοδο του στα ανώτατα πολιτειακά αξιώματα του κράτους μας υπήρξε συνώνυμος με την συνέπεια και το ήθος. Συνέπεια και ήθος σε πολιτικό επίπεδο, σε ιδεολογικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο.

Δεν χρειάζεται να εκθειάσω την πολιτική διαδρομή του Γιαννάκη Ομήρου. Και γιατί αυτή είναι πολύ καλά γνωστή σε όλους, αλλά και γιατί, κυρίως για αυτό, το βιβλίο της πολιτικής διαδρομής του Γιαννάκη Ομήρου κάθε άλλο παρά έχει κλείσει. Αντίθετα, παραμένει ανοικτό και ευανάγνωστο σε μηνύματα και πολιτικές θέσεις.

Η σημερινή του παρέμβαση, θεωρώ, πως εντάσσεται μέσα στα πλαίσια μιας ενεργούς παρουσίας, και συνεχούς εγρήγορσης σε σχέση με τα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας μας. Μιας στάσης που δεν έχει σχέση με ποια πολιτικά ή κομματικά αξιώματα μπορεί κάποιος, συγκυριακά, να κατέχει. Γιατί εκείνο που έχει την υπέρτατη σημασία, εκείνο που καθορίζει και την αξία του κάθε πολιτικού ηγέτη, είναι η σχέση και η σύνδεση του με το λαό, τον τόπο και τα εθνικά θέματα.

Αισθάνομαι, με την αποψινή ευκαιρία, την ανάγκη να ομολογήσω πως θεωρώ τον εαυτό μου προνομοιούχο που είχα την ευκαιρία να συμπορευθώ πολιτικά με το Γιαννάκη Ομήρου για 4 σχεδόν δεκαετίες.

Συμπορευθήκαμε στη βάση της ίδιας έγνοιας για δικαίωση της πατρίδας μας και για δίκαιη κοινωνία.

Συμπορευθήκαμε στη βάση όχι απλά μιας κοινής ιδεολογίας και μια κοινής πολιτικής θεώρησης. Συμπορευθήκαμε, φρονώ, στη βάση μιας κοινής στάσης ζωής.

Είμαι σίγουρος πως τα ίδια αισθήματα νιώθουν πάρα πολλοί φίλοι, και εντός, και εκτός αυτής της αίθουσας.

Το αποψινό θέμα της ομιλίας του κυρίου Ομήρου είναι «Η Διεθνής πτυχή του κυπριακού προβλήματος»

Είμαι σίγουρος ότι ο ομιλητής μας θα επεκταθεί σε όλο το φάσμα των ζητημάτων που απασχολούν και προβληματίζουν τον κυπριακό λαό σήμερα. Από τη διζωνική – δικοινοτική ομοσπονδία, την αποκεντρωμένη ομοσπονδία, τη συνομοσπονδία, τη λύση δύο κρατών. Έννοιες που δεν είναι απλές ορολογίες ενός δοκιμίου πολιτικών επιστημών. Ούτε μπορούν να είναι απλά μέρος μιας πολιτικής αντιπαράθεσης για τις επόμενες βουλευτικές ή προεδρικές εκλογές. Είναι έννοιες συνυφασμένες με τη σωτηρία ή την καταστροφή της πατρίδας μας. Και οι αναφορές σε αυτές πρέπει να γίνονται με τον απαιτούμενο σεβασμό και την απαιτούμενη ευθύνη απέναντι στον τόπο μας και στο λαό μας.

Θέλω να καλωσορίσω τον συναγωνιστή Γιαννάκη Ομήρου στην πόλη μας. Να τον ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας για την πρωτοβουλία του να μας ενημερώσει για τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του. Και παράλληλα να του ευχηθώ καλή δύναμη. Καλή δύναμη γιατί υπάρχει ακόμα πολλή δρόμος που πρέπει να διανυθεί.

Θέλω επίσης, πριν τελειώσω, να καλωσορίσω τους δυο καλούς μας φίλους και συναγωνιστές, τον Ξένιο Ξενόπουλο και του Γιώργο Παπακυριάκου.

Σας ευχαριστώ.